

Historien om Tejn Camping A.m.b.A.

Pladsen blev stiftet den 12. november 1992 af en gruppe fastliggere som ønskede at finde ud af om det dog ikke ville være muligt at drive en fastliggerplads billigere end de almindelige pladser lagde op til samt et ønske om mere indflydelse i det daglige. En sådan plads ville kunne være for alle og alle skulle kunne tale sammen og have respekt for hinanden.

I samme periode blev det opdaget at Tejn Camping var til salg og så begyndte det hurtigt at blive mere seriøst med indledende møder og en slags åbent hus. Der var også en del møder med banken, som hurtigt kunne se muligheder og bakkede ideen op.

Hvor stor var interessen for at stifte et sådant A.m.b.A for campister? Der skulle mindst være 25 og købspris på en andel var dengang 5000,- kr. som engangsbetaling og en årlig egenbetaling på 3000,- kr. Da selskabet holdt det stiftende møde var der solgt 30 andele. Heriblandt var der også enkelte svenskere men ellers var det bornholmere som kunne se ideen. Ud over de interesserede, var der ikke megen forventning ude i lokalsamfundet til at det ville gå, hvilket bl.a. i 1994/ 1995, gav en politianmeldelse da det mentes at vi ikke helt levede op til den daværende campinglov. Nu er der gået 20 år. Det blev hurtigt til 50 solgte ud af i alt 51 mulige andele. Og sådan er det stadig i 2013.

Det var for alle en spændende tid med renovering af selve pladsen og at gøre fælleshuset brugbart. Grundideen med et billigt sted at være også fremadrettet kom i fuldt flor. Alle gav både tid og materialer til gennemførelsen. F. eks pladsens første oliefyr kom fra Blykobbe Efterskole – mod at vi hentede det. Fliserne i badeværelserne blev købt mod ekstra lille betaling så der kunne handles fliser billigt hos Hasle Klinker. Dette blev færdigt i 1994. Dette med ikke at smide væk hvad som kan bruges på pladsen er stadig en del af grundfilosofien for at holde egenbetalingen nede. Det har også været og er stadig, en stor fordel for pladsen at der er rigtig mange uddannede håndværkere og handyman, som betyder at der kan gøres rigtig meget selv.

På pladsen skulle der dengang fældes en hel del meget brede og store grantræer, trækkes el-kabler og lægges vand ned overpladsen. Ved købet af pladsen var der kun strøm til 2 pladser – det fik alle pladser nu.

Historien om Tejn Camping A.m.b.A.

Oppe i fælleshuset blev der lavet svale-frie områder på toiletterne og bad og inde i selve fællesområdet, blev der ændret til et fælles opholdsrum og nyt køkkenområde. Alt dette er løbende siden forbedret og siden 1994 også familie - / handicaprum.

Alle havde travlt i den første tid, men det blev klart til indvielse af pladsen ved Borgmester Harald Kjøller ved sæsonstart den 2. maj 1993.

Pladsen lægger stadig vægt på det sociale samvær og en egenbetaling som er så lav som mulig. Dette kommer blandt andet frem ved de tilbagevendende årlige sammenkomster – grise festen med udnævnelse af årets gris. En hæder til den person som har gjort noget særligt i det forløbne år. Påske- og pinsefrokost, afriggerfest og alt det som der findes på i løbet af en sæson. Og en egenbetaling som nu kun er steget til 3.500,- kr. pr. år + strøm efter egen måler.

Historien er lavet af: *Grethe og Kelvin Petersen samt Lisbeth Lærke.*

Historiske fakta:

I perioden fra 1992 -

Formænd:

Henning Larsen, 1992 – 1998

Ole Lærke, 1998 – 2010

Kirsten Hansen, 2010 – 2012

Lisbeth Lærke, 2012 –

Kasserer:

Ole Lærke, 1992 – 1998

Bent-Ole Lind, 1998 -